

# Op verhaal komen

kerk  
in actie

## Een contextuele bijbelstudie over Kerk in de marge

Bekijk ook de algemene instructie voor een bijbelstudie op <https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/voorbeeldstudies-contextueel-bijbellezen/>. Daar vindt u aanwijzingen om de bijbelstudie te begeleiden. Bereid het goed voor en let met name op hoeveel tijd er is. Het is aan te raden zeker twee uur in te plannen, of anders het programma over twee avonden te verdelen. Maak van te voren keuzes en een tijdsplan. Deze opzet is een leidraad, natuurlijk kunt u de opzet ook aanvullen of aanpassen aan de groep. Onderaan dit document vindt u achtergrondinformatie bij de bijbeltekst.

*Nodig: bijbels, uitdraaien van de verhalen van de christenen in Pakistan,*

### Bijbelstudie over Kerk in de marge - Lucas 10: 1-16

#### Stap 1: Openen en kennismaken

Heet de mensen welkom. Steek de kaars aan als teken van Gods licht. Mochten de deelnemers elkaar niet kennen, geef dan de kaars rond en laat ieder zijn/haar naam noemen.

#### ZIEN - Verkennen van het eigen verhaal

##### Stap 2: Introductie en context

Bespreek met elkaar: Wat betekent het voor jou om in Nederland Christen te zijn? Voel je je weleens in de minderheid?

Als extra input kun je met elkaar de verhalen lezen van christenen in Pakistan, die een kleine minderheid vormen in een moslimland. Zie voor deze verhalen de bijlage.

#### IN GESPREK MET DE TEKST - Verkennen van het bijbelverhaal

##### Stap 3: De Bijbel openen

Lees de tekst in Lukas 10:1-11. Lees het verhaal rustig en neem even de tijd om het op je in te laten werken. Eventueel kun je het verhaal in een andere vertaling lezen.

##### Stap 4: De tekst bestuderen

Waar gaat de tekst over? Geef mensen de gelegenheid hun eerste indruk te delen. Schrijf op wat ieder zegt op een flap over.

##### Stap 5: In kleine groepjes de tekst bestuderen

Besprek met elkaar deze vragen (schrijf de antwoorden op een vel papier):

- Met welke instructies stuurt Jezus de leerlingen op weg?
- Welke opdracht geeft Jezus hen? Wat moeten ze doen? Wat moeten ze zeggen?
- Wat moet de houding zijn tegenover de mensen die ze tegenkomen? Let speciaal op vers 5 en 6.
- Wat betekent het om iemand vrede te wensen? Wat zou dat voor de leerlingen betekend hebben, voor de studenten in Pakistan en voor ons in Nederland?

**Stap 6:** Terugkoppeling vanuit de kleine groepjes naar de grote groep

Presenteer aan de hand van het papier de antwoorden. De groep die volgt hoeft alleen te benoemen wat zij ánders hadden dan de eerste groep. Voor de facilitator is hieronder extra informatie te vinden. Besteed vooral aandacht aan de laatste vraag, en probeer hier met elkaar dieper op in te gaan.

### **HANDELEN - Samen werken aan verandering**

**Stap 7:** Terugkoppelen aan eigen leven en context

Bedenk een vredeswens voor Nederland en een kleine stap in de richting om daar te komen. Schrijf het op een papiertje.

**Stap 8:** Afsluiten

We sluiten af rond de kaars. Als mensen willen mogen ze delen wat ze op het papiertje hebben opgeschreven. Ze mogen het ook in stilte bij de kaars leggen.

Zing eventueel nog een lied.

### **Achtergrondinformatie voor de facilitator**

Er is enige verwarring rondom het getal van de uitgezonden leerlingen. Sommige handschriften vermelden 70, andere 72 en er is veel debat over of het een symbolische betekenis heeft. Het getal 70 zou verwijzen naar Exodus waarin Mozes 70 leiders aanstelt over het volk. Deze uitzending wijst dan op een hernieuwde Exodus, voorbereidend op een dag van bevrijding.

Het woord vrede staat centraal, vrede in een roerige tijd. De Joden zaten niet per sé vol gedachten van vrede. Er was rivaliteit tussen de joden en de vijanden van weleer de Samaritanen over wie het in de volgende hoofdstukken in een aantal gelijkenissen gaat. Veel Joden willen juist strijd om af te rekenen met de Romeinen die hen overheersen. Jezus' boodschap is er een die indruist tegen de tijdgeest.

Door het doen van deze bijbelstudie hopen we samen licht te werpen op het brengen van de Goede Boodschap vandaag en welke rol vrede daarin speelt. Er wordt een verbinding gelegd naar Christenen in Pakistan.

*Deze bijbelstudie is gemaakt door Kor Grit, die voor Kerk in Actie uitgezonden is geweest naar Pakistan*

## **Achtergrondinformatie over het project**

In veel moslimlanden zijn missionaire activiteiten door de overheid verboden. Pakistan kent echter minder beperkingen: evangelisatie is tot op zekere hoogte toegestaan, bekering en doop zijn er niet illegaal. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt materialen en cursussen voor discipelschap en theologie die door alle kerkgenootschappen in Pakistan worden gebruikt: door protestantse, katholieke, pinkster- en Leger des Heilskerken. Naast les- en zondagsschoolmaterialen vol leuke spelletjes en opdrachten, verzorgt OTS ook godsdienstonderwijs van alpha-cursussen tot een doctoraalstudie theologie. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel schriftelijke cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar per post of via internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

Kor Grit is uitgezonden geweest naar Pakistan. Als je meer wilt weten over het leven in Pakistan en de relaties tussen moslims en Christenen in dat land kun je één van zijn blogs lezen zoals deze:

<https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/09/pakistanen-vertellen-v-ze-herkennen-christenen-aan-de-bezem>

## **Bijlage: verhalen uit Pakistan**

Christenen in Pakistan vormen een minderheid in een Islamitische context. Ze hebben wel een zekere vrijheid om hun geloof te delen maar voelen zich soms onzeker hierin omdat ze weinig theologische kennis hebben. De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof.

Studenten aan het woord:

### **Barnabas, Lahore:**

De jonge Barnabas, afkomstig uit Lahore, vertelt: “Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. We gingen regelmatig naar de kerk, maar ik had er geen zin in. Ik hing liever met mijn vrienden op straat. Maar toen ik naar de stad ging om te studeren, kwam ik in contact met de cursussen van OTS. Daardoor kreeg ik inzicht in mijn eigen geestelijke conditie. God heeft mijn leven veranderd door de cursus ‘Leven in overvloed’. Ik heb Jezus Christus aanvaard als mijn persoonlijke verlosser. Nu kom ik graag in de kerk en ik verlang ernaar om mijn getuigenis met andere mensen te delen.”

### **Mevrouw Mukhtar, Sargodha:**

“Ik ben huisvrouw, en ik woon met mijn twee kinderen en echtgenoot in een dorpje. Ik heb altijd het verlangen gehad om de Heer te dienen, maar vanwege mijn taken in het gezin en door culturele problemen was het voor mij moeilijk om een theologische opleiding aan het Bijbel College te volgen. Toen ik over de OTS hoorde, besloot ik om mijn kennis van Gods Woord te vergroten door lessen te volgen bij deze Open Theologische School.

Ik heb erg veel aan de lessen gehad en inmiddels heb ik het Certificaat van deze studie in ontvangst mogen nemen. Mijn leven is dankzij de OTS werkelijk veranderd. Dat ervaar ik nog elke dag. Ik dank God dat ik tegenwoordig actief kan participeren in mijn eigen kerk en een bijbelstudiegroep voor vrouwen mag leiden.”

Lees de verhalen van Barnabas en Mevrouw Mukhtar. Wat roepen hun verhalen bij je op? Voel je herkenning of vervreemding? Waarom? Deel met elkaar.