



Petrus

#DANKBAAR

*Bijbelse inspiratie
voor een dankbaar leven*





Inhoudsopgave

06

DAVID: MAN VAN VERTROUWEN

Overdenkingen door Marleen van der Louw

22

SALOMO: LEVEN IN OVERVLOED

Overdenkingen door ds. René de Reuver

38

**JEZUS: HEEL ONS LEVEN,
DE GAVE VAN GOD**

Overdenkingen door ds. Rian Veldman

54

PAULUS: DANKEN ALS LEVENSKUZE

Overdenkingen door ds. Charlotte
Inkelaar-de Mos



Omgekeerde wereld

Gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Psalm 34:19

Dood, pijn en verdriet horen van nature niet bij de schepping. Zo heeft God de wereld niet bedoeld. Daarom kan onrecht dat jou of anderen wordt aangedaan je boos maken. Ziekte en lijden wil je ontvluchten en gun je niemand. Heel herkenbaar, toch?

David lijdt ook veel. Soms door Saul of andere vijanden die hem naar het leven staan. Soms door zijn eigen keuzes. Wat me echter opvalt, is dat hij keer op keer zijn hart uitstort bij God, in het besef dat hij de situatie niet alleen aankan. Hij is wel boos, maar omdat hij zijn boosheid eerlijk bij God neerlegt, blijft hij niet in bitterheid hangen. Of in verwijten naar zichzelf, anderen of naar God toe. Hierdoor blijft hij zuiver en staat hij open voor Gods antwoord en hulp. Zo mag hij leren zien hoeveel God geeft om mensen die het moeilijk hebben. Hij laat ze niet in de steek,

maar zorgt voor hen. 'Hij redt wie zwaar wordt getroffen.'

Hoe dan, denk je? Zelf heb ik dit mogen ervaren toen mijn man plotseling overleed. Gods aanwezigheid daarna was voelbaar en Hij hielp en stuurde me in zo veel kleine dingen, dat ik er versteld van stond. Daarom ben ik weleens bang om Gods nabijheid te verliezen wanneer het weer goed met me gaat. Want hoe makkelijk is het God te vergeten als alles op rolletjes loopt? Het is de omgekeerde wereld, die regels van Gods Koninkrijk. 'Gelukkig wie zuiver van hart zijn', zegt Jezus, 'want zij zullen God zien' (Matteüs 5:8).

Vragen

Hoe ervaar jij ziekte, onrecht en verdriet?
Durf jij al je boze en verdrietige gevoelens
bij God neer te leggen en daarna open te
staan voor zijn aanwezigheid en zorg?

Hoe kun je dicht bij God blijven als je
juist een heel gelukkig leven hebt?
Hoe voorkom je dat je je eigen leven
als maakbaar ziet en God niet meer
nodig hebt?



*Wij verwachten
vol verlangen
de HEER,
hij is onze hulp
en ons schild.*

Psalm 33:20



Dankbaar leven: een oefening

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Kolossenzen 4:2

Ook in de brief aan de Kolossenzen horen we meerdere keren Paulus' oproep tot dankbaarheid. 'Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar' (Kolossenzen 4:2). En: 'Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem' (Kolossenzen 3:17).

Vaak dacht ik dat dankbaar leven betekent dat ik oog moet hebben voor de goede en positieve dingen die ik meemaak of ontvang. Van Henri Nouwen leer ik echter dat geestelijke dankbaarheid niet alleen gaat over de goede dingen in mijn leven, maar óók over de moeilijke en slechte dingen die er soms zijn.

Nouwen zegt in zijn boek *Hier en nu*: het is niet zo dat alles wat in het verleden gebeurd is, goed was, maar het is wél zo dat de slechte dingen niet buiten Gods liefdevolle aanwezigheid zijn gebeurd.

Het is soms moeilijk om voor ons hele verleden dankbaar te zijn. Er zijn dingen waarvan we wensten dat ze nooit waren gebeurd. Dingen waarover we schaamte of schuld voelen. En toch: als we de moed hebben om het 'geheel' van ons leven te zien met Gods ogen, komt er meer vrijheid en krijgen we meer oog voor de barmhartigheid van God.

Dankbaar leven is en blijft een oefening. Een oefening om heel ons leven te kunnen ontvangen als een geschenk. We kunnen steeds weer kiezen: richten we ons op God? Of plaatsen we onszelf in het middelpunt, op een manier die ons nog verder naar beneden trekt?



*Heer, help me om
me op U te richten
en oog te hebben
voor wie U bent
en voor wie ik
mag zijn in U.
Help me om heel
mijn leven aan U toe
te vertrouwen:
het heden én
het verleden,
ook de toekomst met
alles wat ik hoop
en waarvan ik droom.
Ik wil U danken
dat ik leven mag
en danken kan.*