

Script KERSTCHALLENGE 2023: *Ga mee!*

Licht uit ...

1. Welkom

Audio 2: Vlucht (1 min.)

[Er heerst een gehaaste sfeer]

Jozef Maria, we zijn er.

Maria Wat bedoel je?

Jozef Hier zijn we veilig.

Maria Weet je het zeker, Jozef? Kunnen we eindelijk rusten?

Jozef Ga maar even zitten. Hoe is het met Jezus?

Maria Hij slaapt.

Jozef Hij is moe.

Maria Ik ook, Jozef.

Jozef Dit is niet zoals ik het had gewild, Maria. Maar ik kreeg die droom ...

Maria Die droom van die engel gooide alles overhoop.

Jozef Ja. Ik had ook liever gehad dat Jezus gewoon thuis geboren was in veiligheid. Dat we niet hoefden te vluchten voor die vreselijke koning Herodes, die elke kleine jongen wil doden omdat hij denkt dat onze kleine Jezus een gevaar voor hem is. Ik had liever ... (Jozef breekt)

Maria We kunnen nu uitrusten ... Het loopt nu eenmaal allemaal anders.

Jozef Je hebt gelijk, Maria. We hebben elkaar en God ... En natuurlijk onze spullen, die we nog net mee konden nemen.

[Licht gaat aan, tas/rugzak is te zien. Leiding haalt logboekjes eruit en bespreekt met de spelers hoe hun start is geweest]

3. Reislogboekje

Ze lezen over hun start in het leven / de reis die ze gemaakt hebben.

Audio 4: Egypte (0,5 min.)

Maria Jozef, we moeten iets te eten regelen voor Jezus.

Jozef Je hebt gelijk. Ik ga even kijken of ik iets kan vinden.

Maria Pas je op? Het is hier heel anders dan thuis.

Jozef Zal ik doen. Pas jij maar op onze kleine man.

Maria Waar zijn we eigenlijk terechtgekomen ... en waarom hier?

5. Leiding geeft de puzzel Hiërogliefen.

Audio 6: Donker (1 min.)

Jozef Kijk eens Maria, ik heb wat brood en water gevonden. Wat is het hier trouwens donker.

Maria Er ligt vast wel iets bij de spullen dat ons kan helpen.

[Spelers kijken in de tas/rugzak en pakken er een kaars uit. Leiding legt het spel uit]



Jozef Het licht van deze kaars doet me ergens aan denken.
Maria Dat het zo donker was in die stal waar ons kindje geboren werd?
Jozef Nee, dat het zo licht was boven de stal. Het stralende licht van die ster.
Maria Ik heb dat licht zelf nooit gezien.
Jozef Maar die wijze mannen wel. Weet je nog? Ineens stonden ze daar. Met goud, wierook en mirre als geschenken. Meteen zakten ze door hun knieën en knielden ze voor Jezus. 'Hij moet het koningskind zijn.' Ik vind dat nog steeds ongelofelijk. Alsof het licht van die ster hun een boodschap van God doorgaf. Als ik zo'n ster zou zien, zou ik niet meteen denken: 'daar is een koningskind geboren'.
Maria Het zijn sterrenkundigen, wijze mannen.
Jozef Dus je wilt zeggen dat ik geen wijze man ben?
Maria Zij kunnen de sterren lezen. Jij niet, Jozef. Jij bent een dromerige timmerman. God werkt bij jou op een manier, die jij begrijpt.
Jozef Ik begrijp je niet.
Maria Door een engel die in een droom tegen je spreekt.
Jozef Oh ja ...

7. Spel licht

8. Leiding bespreekt de vragen rond de wijzen in het reislogboekje.

Audio 9: Herders (2 min.)

[Jozef is boos]

Jozef Dat is toch niet normaal!

Maria Wat is er, Jozef?

Jozef Ik word gewoon afgezet!

Maria Wat?

Jozef Ik wil wat fruit kopen voor ons, maar die kerel laat me gewoon veel te veel betalen!

Maria Misschien is het fruit hier duurder.

Jozef Nee ... Ik zag het aan z'n ogen. Die kerel is niet te vertrouwen.

Maria [sarcastisch] En dat zag je aan z'n ogen ...

Jozef Ja, hij stond er ook zo bij van: 'mij doe je niks'. Echt zo'n ruige kerel, weet je wel.

Maria Dus omdat hij ruig is en op een bepaalde manier kijkt, is hij niet te vertrouwen?

Jozef Jij snapt me, Maria.

Maria Eigenlijk net zoals herders.

Jozef Wat?

Maria Nou, herders zijn ook ruige kerels. Daar wil je ook geen ruzie mee en zijn ook niet te vertrouwen, toch?

Jozef Jij hebt het over de herders in die ene nacht.

Maria Jij snapt me, Jozef.

Jozef Dat was anders. Jezus was net geboren en toen kwamen die herders bij ons. Ik dacht eerst: 'wat is dit nou weer', maar toen vertelden ze wat ze hadden meegemaakt. In het veld was er een engel geweest met een boodschap van God: 'Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem. Het kind ligt in een voederbak en is in een doek gewikkeld.'

Maria En onze Jezus lág in een voederbak in een doek gewikkeld. Een bijzonder verhaal. Ik denk er nog vaak aan.

Jozef Iedereen was er stil van, zelfs die ruige herders.

Maria Zij hoorden als eersten over dit goede nieuws. God vertrouwde die onbetrouwbare,

ruige herders dit toe.

Jozef Ik heb het gevoel dat je een punt wil maken, Maria.

Maria [glimlachje] God kijkt verder dan de buitenkant. Misschien moet jij dat ook eens proberen.

Jozef [schraapt z'n keel] Ik ga nog even wat fruit halen.

10. Leiding bespreekt de vragen rond de herders in het reislogboekje.

11. Leiding legt het spel 'Vooroordelen' uit.

Audio 12: Buitengesloten (2 min.)

Maria Fijn dat het fruit toch nog gelukt is, Jozef. Geen ruzie gemaakt, hoop ik?

Jozef [schoorvoetend] Nee, hij was wel aardig.

Maria Fijn.

Jozef Zeg, heeft Jezus het niet koud?

Maria Pak maar even een warme deken, Jozef. Er ligt er nog eentje tussen de spullen.

Jozef Ik zal eens kijken.

[Leiding pakt uit de rugzak een deken]

Jozef Alsjeblieft, Maria.

Maria Dank je. Nu heeft hij het lekker warm.

Jozef Fijn. Hadden wij ook wel kunnen gebruiken onderweg. Niet iedereen was even warm tegen ons. Toen we in Betlehem kwamen, konden we niet eens een herberg in.

Maria 'Geen plaats', zei hij. Hij liet ons gewoon buiten staan. En ik was nog wel zwanger!

Jozef Rustig maar, Maria. We zitten nu goed.

Maria Ja maar, dat kan toch niet! Zo ga je toch niet met mensen om!
Je kunt toch niet iemand zomaar buitensluiten!

Jozef Soms word je buitengesloten door mensen van wie je het meest houdt.

Maria Wat?

Jozef Ik weet nog dat ik op een dag bij je langskwam en dat je vertelde dat je een kindje zou krijgen. Dat een engel je had verteld dat hij de zoon van God zou zijn en dat hij Immanuel genoemd zou worden. Dat betekent: God is bij ons. Ik snapte er niets van. We waren nog niet eens getrouwd. Het kindje kon nooit van mij zijn! Ik voelde me toen ook echt buitengesloten. Ik ging van je weg, alleen.

Maria Voelde je dat echt zo?

Jozef Ja, natuurlijk voelde ik me alleen. En ik kan je zeggen, dat voelde echt rot ... Maar toen kwam die droom waarin een engel zei dat jij de waarheid sprak ... Hoe kon ik aan je twijfelen? Toen ik wakker werd, wilde ik zo snel mogelijk naar je toe. Ik wilde weer samen zijn.

Maria Ik ook Jozef. En nu zijn we samen. Met onze lieve Jezus.

13. Leiding legt het spel van 'De herberg' uit.

14. Leiding bespreekt de vragen rond buitensluiting in het reislogboekje.



Audio 15: Immanuel (1,5 min.)

Jozef Maria, wordt wakker.

Maria Wat is er?

Jozef Sta op. We pakken onze spullen.

Maria Wat?

Jozef We gaan terug. Kom, ga mee!

Maria Niet zo hard. Jezus slaapt nog.

Jozef Ik heb een droom gehad. Een engel van God vertelde me dat die vreselijke koning Herodes is gestorven. We kunnen weer naar Israël. We kunnen weer naar huis.

Maria [blij verrast] Naar huis?

Jozef We gaan naar Nazaret.

Maria Dat is wel weer een hele reis, Jozef. En we hebben al zoveel gereisd.

Jozef Dat is zeker waar, Maria. Alles bij elkaar is het een enorme reis, maar we lopen niet alleen.

Maria Nee, we zijn met z'n drieën.

Jozef Met z'n vieren.

Maria Jozef, je bent moe of je kan niet tellen. Jezus, jij en ik. Met z'n drieën dus.

Jozef Met z'n vieren Maria, God is de hele reis met ons meegegaan. Hij stuurde engelen in mijn dromen, liet ons mensen ontmoeten waar wij veel van konden leren. Zette de heldere ster aan de hemel als boodschap voor de wereld. Hielp ons als we ons buitengesloten voelden. God ging met ons mee, de hele reis. En nu we weer naar huis gaan, gaat Hij ook met ons mee. Ik weet het zeker.

Maria [mijmerend] God is bij ons, Immanuel.

16. Leiding bespreekt de vragen rond 'ervaringen met God' in het reislogboekje.

Nummer Rend Collective - Emmanuel You're One Of Us.

Reislogboekjes gaan mee naar huis.

Licht uit.

Audio 17: Ga mee (1 min.)

Jozef Pak alle spullen bij elkaar, Maria, en maak Jezus maar wakker. Het wordt al licht.

Maria Jezus, word je wakker? Luister, we gaan naar huis. Eindelijk naar huis ... Je bent een lieve jongen. Net zo lief als je vader. Jij hebt nu al veel betekend voor de mensen om je heen en je bent nog maar klein ... Jouw reis is nog lang niet ten einde. Hopelijk verloopt jouw reis rustig, maar iets zegt me dat jouw reis nog erg gevaarlijk wordt, Jezus.

Jozef Maria, Jezus, kom. Ga mee.

[Licht gaat aan en de tas is ineens weg.]