



Protestantse
Kerk

TIJD VOOR EEN FEESTJE?

KENNISMAKEN MET GELOVEN



WAAR IS DAT FEESTJE?

DATUM STARTMOMENT

TIJD

PLAATS

CONTACT

BINNENKORT STARTEN WE MET *VIEREN*. DEZE CURSUS IS ER VOOR WIE NIEUWSGIERIG IS NAAR DE GROTE VRAGEN VAN HET LEVEN EN HET CHRISTELIJKE GELOOF. WE NODIGEN JE VAN HARTE UIT OM MEE TE DOEN.

Vieren begint bij de christelijke feestdagen. Veel christenen ervaren die momenten als de hoogtepunten van hun geloof. Je kent vast Kerst en Pasen, maar er zijn er veel meer. Tijdens *Vieren* kun je de zeven belangrijkste feesten onderzoeken (minder kan ook) en iets proeven van hun eeuwenoude levenswijsheden.

Vieren levert mooie ontmoetingen en gezelligheid op. Met een aantal mensen duiken we in grote levensvragen, zoals: Waar gaat het echt om in het leven? Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe verbind je je met heel verschillende mensen?

Aan de hand van interessante video's, overzichtelijke informatie en kleine oefeningen kun je onderzoeken welke weg je hiermee zelf wilt gaan. Openheid en respect voor elkaars mening staan voorop. Deelname aan de cursus is gratis.

We zouden het leuk vinden als je meedoet, van harte welkom! **Wil je laten weten of je naar ons startmoment komt?**