



Matses:

Deze kun je eten tijdens de hele Pesachmaaltijd. De matses verwijzen naar de ongerezen broden die werden meegenomen bij de uittocht uit Egypte. Er was toen geen tijd om het deeg van de broden te laten rijzen. De Israëlieten moesten klaar staan om te vertrekken!

Breek een matse in stukjes en eet hem samen op.



Gebraden vlees:

De Israëlieten slachtten een lam en het bloed daarvan streken ze aan de deurpost van hun deur.



Bittere kruiden, mierikswortel of radijs:

De Israëlieten waren slaven in Egypte, ze moesten heel hard werken zonder dat ze daar iets voor kregen. Dat was een bittere (moeilijke) tijd.

Proef maar eens voorzichtig van het bittere kruid.



Sla:

De groene, knapperige kant van de sla smaakt zoet. Maar de witte stronk is bitter en niet lekker. Eerst zoet en later bitter, zo was de houding van de Egyptenaren tegenover de Israëlieten. Toen het volk Israël in Egypte kwam, mochten ze daar wonen en leven in vrede naast de Egyptenaren. Maar later werden ze tot slaven gemaakt!

Eet een blaadje van de sla. Proef jij het verschil tussen de zoete en de bittere kant?



Peterselie, gedoopt in zout water:

Een takje peterselie is groen en vers. Dit staat voor de vrijheid van het beloofde land; want in Egypte kregen de slaven nooit verse groenten te eten!

Het zoute water staat voor de tranen van de Israëlieten toen ze het zwaar hadden in Egypte.

Doop een takje peterselie in zout water en eet het op.



Charoset:

Dit is een een mengsel van appel, noten, dadels en wijn (druivensap). Dit rode mengsel van de charoset doet denken aan het cement waarmee de slaven stenen moesten bakken en gebouwen bouwen voor de Egyptenaren. Maar de zoete smaak ervan laat zien dat er uitzicht is op een nieuw begin!



Gekookt ei:

Een ei staat voor het nieuwe leven in het land dat God heeft beloofd.

Je mag een eitje pellen en opeten.